

# Nieuwsbrief KBO Velden

KBO  
VELDEN

*Oog voor Senioren*



**Nieuwsbrief 96**

**Jaargang 10**

**september 2016**

## Seniorenmiddag Dorpsfeesten 2016 goed bezocht



De 38e Dorpsfeesten zitten er weer op. Op de seniorenmiddag die dit jaar voor de 2e keer werd gehouden, waren ook nu weer veel KBO-leden present. Uit de vele positieve reacties blijkt dat deze middag zeker geslaagd is te noemen. De mooie foto bij dit

artikel komt uit de collage die op de website van de Dorpsfeesten Velden is geplaatst. De overige foto's kunt u zien onder: [dorpsfeestenvelden.nl](http://dorpsfeestenvelden.nl)

GvR

## Herfst

Oranje en rood, warme kleuren,  
paddenstoelen en heerlijke geuren,  
Wandelingen door het bos,  
kastanjes rapen in het mos.  
Vroeger donker, later licht,  
een herfstzon op je gezicht.  
Warmte in huis, gezelligheid,  
afcheid van de zomertijd.





# Diamanten jubileum KBO Velden in vogelvlucht

Op 1 oktober 2016 vieren we als KBO Velden ons diamanten jubileum. Voor onze vereniging betekent dit, dat heel veel verschillende vrijwilligers 60 jaar lang de belangenbehartiging en activiteiten voor senioren en ouderen uit Velden belangeloos hebben verzorgd. Bij een jubileum wil men dikwijls weten: Hoe is het allemaal begonnen? Wie waren daar verantwoordelijk voor? Welke bijzonderheden zijn er te vertellen over genoemde periode? Onze voorzitter Ine Jacobs heeft een paar jaar geleden de vergaderstukken uit het verleden nauwkeurig bekeken en een en ander in een overzicht verwerkt. Helaas blijkt echter dat bepaalde periodes van het archief uit het verleden zijn kwijtgeraakt. Onderstaand overzicht schetst echter een heel goed beeld wat de KBO Velden voor de senioren/ouderen heeft betekend en wie globaal daar allemaal verantwoordelijk zijn geweest.

## Hoe is het allemaal begonnen?

Onder auspiciën van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) werd in 1951 een diocesane Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden opgericht. Later- in 1956- werd de bond zelfstandig en onderdeel van de Landelijke Unie KBO. In 1956 werd de AOW ingevoerd. In de nazomer van 1955 werd op initiatief van pastoor Linssen een bejaardenkaartclub opgericht. Iedere man van 65 jaar of ouder kon hieraan deelnemen. Het kreeg de naam: Bejaardensociëteit. Gekaart werd er 2 middagen in de week in het Scholtishuis. De vrouwen zorgden dan die middagen voor koffie. Ook waren er mannen die in café Mooren of bij Bouten zaten. In die tijd (1956) was er nog niet echt sprake van verenigingsstructuur. Voor zover Ine kan achterhalen waren H. Lommen en J. Bouten respectievelijk de eerste voorzitter en secretaris.

## Activiteiten en accommodaties



Van de periode 1956-1973 is niet veel meer terug te vinden in het archief. Wel is vermeld dat er in 1966 een bejaardenkoor werd opgericht. (Opmerking: Foto van het bejaardenkoor bij dit artikel is beschikbaar gesteld door Truus Hermkens-Flinsenbergh en is gemaakt in 1968. Het koor brengt een serenade bij de 40-jarige bruiloft van het echtpaar Flinsenbergh-Achten.)

Op het moment dat het Scholtishuis in 1969 werd gesloopt, werd er ook gekaart bij de Café's Mooren en Bouten alsmede in het J.F. Kennedygebouw. Vanaf 1973 met J. Bouten als voorzitter, mevrouw Simons-Zeelen vice-voorzitter en J. Schlooz als secretaris verandert er vrij veel. Men krijgt een eigen lokaal in de oude kleuterschool aan de Kloosterstraat dat wel gedeeld moet worden met de Jeugdnatuurwacht en Strix Aluca. Nieuwe activiteiten zoals felicitatiedienst, bezoeken van zieken, excursies, sinterklaasfeest (in plaats van kerstviering), carnavalsavond -verzorgd door Animo-, bejaardengymnastiek, voetverzorging en Maatschappelijk werk werden al dan niet met hulp van derden opgepakt. In 1974 wanneer J. Bouten wegens ziekte als voorzitter moet aftreden en Harie Boonen de voorzittershamer overneemt, gaat het oppakken van nieuwe activiteiten gewoon door. Een greep uit de nieuwe activiteiten: Uitstapje naar Keulen, toneelvoorstellingen, voorlichtingsmiddagen, kienen en vertegenwoordiging in de woningbouwcommissie. Duidelijk kan gesteld worden dat in 1956 (initiatief pastoor Linssen kaartmiddag), de zeventiger jaren (heel veel nieuwe activiteiten) maar zeker ook in de tussenliggende periode (archief kwijt) de basis is gelegd voor alles wat we heden ten dage nog voor onze senioren/ouderen doen.

## Verder werken aan belangenbehartiging en activiteiten voor senioren/ouderen

De laatste 40 jaar heeft de KBO verder gebouwd op het stevige fundament dat destijds- zeg maar de eerste 20 jaren- is gelegd. Diverse besturen hebben daarna hun uiterste best gedaan- en doen dat nog steeds- om de belangenbehartiging en de activiteiten voor senioren/ouderen zo goed als mogelijk is te regelen. Nieuwe activiteiten zoals dansen, fietsen, reizen, koersballen, biljarten, kerstviering en nieuwjaarsreceptie, Open Eettafel etc. werden verzorgd. De laatste 10 jaar werd er 10 keer per jaar een mooie Nieuwsbrief uitgebracht. Ook beschikt de KBO Velden over een eigen website.

Kortom: Aan de volgende doelstelling die onze vereniging nastreeft en die in onze statuten staat vermeld, wordt ruimschoots voldaan: *'De afdeling is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen'.*

Ook de provinciale en landelijke afdelingen van de KBO behartigen de belangen van de senioren/ouderen. De Unie KBO maakt zelf of onder de vlag van de koepelorganisatie CSO de belangen van alle ouderen bij de regeringspartijen bekend.

In de afgelopen 60 jaren hebben diverse voorzitters sturing gegeven aan onze vereniging. Ik noem er een aantal: H. Lommen, J. Bouten, H. Boonen, P. van Haeff, Sjraar Duijf, Jan Lenssen, Bér Geelen, Piet Vosbeek en Ine Jacobs.

## Ledenaantallen



Omdat niet alle notulen uit het verleden kunnen worden geraadpleegd, kunnen de ledenaantallen de eerste 20 jaar niet helemaal juist

worden weergegeven. In het diagram bij dit artikel wordt in deze jaren daarom een globale inschatting vermeld. Duidelijk is te zien dat met name de laatste 10 jaar het ledenaantal behoorlijk is toegenomen. Frans Vousten zijn we heel dankbaar voor het vele werk om nieuwe leden te werven. Heel belangrijk voor onze vereniging is het, dat nog iemand Frans nu en dan zou assisteren. Feit is en blijft dat een KBO-afdeling ook veel leden verliest door overlijden of verhuizing.

## Tenslotte

Wanneer we terugkijken op de afgelopen 60 jaar mogen we zeker stellen dat pastoor Linssen destijds een heel goed initiatief heeft genomen om een bejaardenkaartclub op te richten. Daaruit is dankzij de inzet - in hun vrije tijd- van de diverse besturen en vele vrijwilligers een vereniging ontstaan van en voor de senioren en ouderen van Velden.

Ook landelijk staat er een organisatie- Unie KBO-achter ons die onze belangen- uiteraard voor zover mogelijk-behartigt.

Vinden we senioren die in de toekomst ook vrije tijd willen steken in de belangenbehartiging en activiteiten voor senioren/ouderen dan kunnen we toekomst met veel vertrouwen tegemoet zien.

GvR

## KBO Velden...



## Op bezoek bij...

Dromend van heerlijk achterover leunen in een gemakkelijke stoel, en dat natuurlijk als de zon schijnt met mooi zomerweer, kijkt deze meneer naar het voorbijkomend verkeer met veel fietsers en ook voetgangers die op verkenning uit zijn. Maar vandaag is het eventjes anders: het regent, maar dat hoort bij deze zomer. Na een afspraak te hebben gemaakt, wandel ik naar zijn woonadres en gaan wij beginnen met het onderstaande verhaal.

Geboren op 21-11-1946 in Velden op de Oude Heerweg in een gezin dat bestond uit Pap, Mam en 12 kinderen, zes jongens en zes meisjes. "Ik was de jongste thuis en werd zo ook door mijn broers en zusjes behandeld, wat ik ook altijd leuk heb gevonden. Als de tijd is aangebroken om naar school te gaan, ben ik allereerst naar de kleuterschool gegaan, waar Juffrouw Janssen ons alles leerde wat voor een kleuter nodig was.

Daarna op de jongensschool naar de 1e klas en verder met als onderwijzers: Meester Kort, Meester van den Heuvel en Meester Koppers. Als de schooltijd voorbij is, ben ik gaan werken bij de Firma Verhaegh in de kassenbouw. Ik was ongeveer 15 jaar en toen ging ik al met collega's naar Frankrijk, want daar werden broeikassen door de firma Verhaegh gebouwd. Ook op zondag ging het werken gewoon door, want we waren met een proces bezig dat direct moest worden afgemaakt. Als het karwei er op zat, kwamen we terug naar Velden naar de fabriek om daar weer alles voor te bereiden voor de volgende klus in Frankrijk.

Toen ik de leeftijd had bereikt van achttien jaar ben ik gaan werken bij de firma van den Hombergh in

Lomm, die veel werk verrichtte voor Océ in Venlo. Later heb ik een tijd als veerman gewerkt voor de Firma Paulus en dat was niet alleen in Velden, maar ook op vrijwel alle veerponten hier in de regio. Daarna verhuisde ik naar Castenray, een klein dorpje bij Venray, en daar heb ik dienst gedaan in de plaatselijke bibliotheek, wat zo ongeveer vijf jaar geduurd heeft. Maar ook voor mij kwam de dag dat ik kon stoppen met werken. Dan toch maar weer terug naar mijn geboortedorp en ik ben toen gaan wonen in de Kloosterstraat. Mijn twee kinderen, Sonja en Angélique, wonen niet meer in Velden. Over het invullen van mijn vrije tijd heb ik niet te klagen. Jaren geleden was een van mijn grootste hobby's het houden van vogels in de volière en op de zolder. Ook andere vrijetijdsbestedingen nemen veel tijd in beslag, zoals fietsen (vaak nogal grote afstanden) en de sportprogramma's op de TV die ik als het uitkomt allemaal bekijk. Ook puzzelen is een van mijn hobby's en daar kan ik soms lang mee bezig zijn. De vakanties naar Spanje en Oostenrijk zal ik ook nooit vergeten. Vaak denk ik nog aan dat ene moment dat ik heb meegemaakt in Oostenrijk. Wij gingen wandelen en zoals gewoonlijk in een berggebied met vele mooie maar ook gevaarlijke wandelpaden. Zo ook deze keer. Ik zag dat enkele mensen een smal pad opgingen naar een hoge berg en ik dacht: wat die kunnen, kan ik ook en ik begon, ondanks waarschuwingen van mijn echtgenote dat het wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn, aan de klim. Op een moment heb ik misschien niet goed opgelet, want ik viel naar beneden maar kon mij nog net op tijd vastgrijpen aan een overhangende tak.



Een andere bergbeklimmer die het zag gebeuren, heeft mij met veel moeite uit mijn benarde positie bevrijd. Als wij na het wandelen terugkwamen in het hotel in de plaats Holgau was er iedere avond amusement in de vorm van muziek en dans en verder gezellig samenzijn. Men heeft een keer een foto van mij genomen, verkleed als een echte Tiro-ler en die hebben ze later in de eetzaal vergroot opgehangen. Ook heb ik vroeger altijd de thuiswedstrijden van IVO bezocht, maar daar is de laatste tijd weinig van terecht gekomen. Ik ben wel van plan om dat in de toekomst weer te gaan doen. Tegenwoordig word ik twee keer in de week opgehaald door Zorgboerderij WIENESPLAATS uit Hegel-som. Op dinsdag en donderdag ben ik daar als gast en het is echt een centrum voor ontspanning. De bezoekers kunnen zich vermaken met verschillende bezigheden zodat de dag in een mum van tijd voorbij vliegt. Bij aankomst gaan wij allemaal eerst naar de kantine om lekker te genieten van een kop heerlijke koffie. Dan gaan we wandelen en bij terugkomst in de WIENES is er altijd wel werk in de

vorm van groenten klaarmaken zoals aardappelen schillen of appels of net wat nodig is voor het eten. Een keer in de week krijg ik poetshulp en voor de rest doe ik nog altijd alles zelf en ik heb daar geen moeite mee."



Maar nu beste lezers van ons mooi en goed verzorgd nieuwsblad, weet u inmiddels waar ik deze keer op bezoek ben geweest? Dan zal ik, zoals normaal, het u zeggen maar eerst overhandig ik hem de mooie KBO-balpen als blijk van waardering voor het sympathiek meedoen aan dit interview.

Ik was op bezoek bij:  
HAY ENGELS  
De Blaekhof 9c, Velden

*Frans Theeuwen*

## Nationale Voorleeslunch Bibliotheek Venlo



Op 7 oktober 2016 is de Nationale Ouderendag. Tevens is het op dat moment Kinderboekenweek, waarbij opa's en oma's centraal staan onder het thema *Voor altijd jong!* en is 2016 Jaar van het Boek:

het hele jaar worden boeken en verhalen extra in de schijnwerpers gezet. Op 7 oktober wordt tijdens de Nationale Voorleeslunch in heel Nederland een verhaal van Jan Siebelink voorgelezen aan Ouderen. In de Bibliotheek Venlo zal Kees Verbeek dit verhaal voorlezen. Met de Nationale Voorleeslunch wil de Bibliotheek Venlo ouderen laten genieten van de

kracht van verhalen. Tijdens de lunch zal Pien Logtens, leerling van de Vooropleiding Conservatorium van het Valuascollege in Venlo, pianomuziek ten gehore brengen.

Kosten voor de lunch bedragen € 10,- Aanvang lunch is 11.30 uur.

Aanmelden vóór 4 oktober bij:  
Connie de Beukelaer  
cdbeukelaer@bibliotheekvenlo.nl  
of in de Stadsbibliotheek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Connie de Beukelaer,  
cdbeukelaer@bibliotheekvenlo.nl 06-36259101

## Wel of niet vergeetachtig?

Ben je vergeetachtig als je niet meer weet hoe iemand heet die zich net heeft voorgesteld?

Niet per se. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stelt dat er pas sprake is van vergeetachtigheid als je geheugen minder goed werkt dan je gewend bent. Kon je voorheen wel altijd onthouden welke naam iemand noemde die je een hand gaf, dan is er misschien wat mis, door stress, dementie of medicijngebruik. Door depressiviteit of schildklierziekte kunnen mensen vergeetachtiger worden. Maar waarschijnlijklijk lette je even niet goed op toen Gijs je hand schudde en zijn naam noemde. Herinnering begint bij aandacht, alleen als je je concentreert. Wanneer de naam wordt uitgesproken maakt 'Gijs' kans om het van zintuiglijke waarneming tot een herinnering te schoppen.

Daarvoor reist de naam eerst, gedurende maximaal 30 seconden, naar het kortetermijngeheugen. Maar dat heeft een beperkte capaciteit, het is daar dringen om een plekje. Als de zintuigen tegelijkertijd andere belangrijker of opmerkelijker informatie oppikken, zoals het stukje spinazie tussen Gijs zijn tanden, dan kan zijn naam het wel schudden. Zelfs als die het redt, dan moet hij nog in het langetermijngeheugen terecht zien te komen omdat jij hem je dan pas herinnert. Wat gebeurt er met een naam die je maar een keer hoort op het moment dat je aandacht ergens anders naar uitgaat? Die informatie gaat al snel verloren in de 'grijze massa'.

*Ben Gelaudemans*

## "Lezen is voor de geest wat sport is voor het lichaam."

*Sir Richard Steele, Brits schrijver en politicus, 18e eeuw*

## Weet je nog van toen?



In dit artikel van 'Weet je nog van toen' iets over veerverbindingen over de Maas in de regio.

### **Velden-Grubbenvorst**

In 1914 startte Gilles Paulus het huidige veerbedrijf met een veerverbinding op de Maas tussen Velden en Grubbenvorst. Gilles had met zijn vrachtscheepje altijd op de Maas gevaren. Zijn vrouw wilde echter voet aan vaste wal zetten, dus werd er besloten om in Grubbenvorst neer te strijken. Gilles kreeg de exploitatierechten van de veerdienst Velden - Grubbenvorst en verdiende er daarnaast een centje bij met de vangst van paling. Zijn vrouw runde het café aan de Grubbenvorster kant van de Maas en fungeerde als veervrouw als Gilles er niet was. Nadat zijn zoon Herman en vervolgens zijn kleinzoon Giel de veerverbinding voortzetten, nam kleinzoon Ton op 1 november 1973 de exploitatie van de veerdienst over. In 2014 vierde het veerbedrijf zijn 100-jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd door Zijne Majesteit de Koning bij Zijn Beschikking van 3 februari 2014 het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" verleend aan Ton Paulus Veerbedrijf Velden BV te Velden.

Op de website [www.tonpaulusveerdiensten.nl](http://www.tonpaulusveerdiensten.nl) vindt u bovenstaande tekst en nog meer informatie over dit veerbedrijf.

### **Well-Wanssum**

Informatie over veerverbindingen – uit vroegere

tijden- uit het boek 'Well en wee' dat pastoor Driessen uit Well met een aantal vrienden heeft geschreven en dat in 1980 is uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Dagblad voor Noord-Limburg B.V.. Voor Martin Drissen was het een kwade dag, toen op vrijdag 3 september 1954 de bevolking van Well naar de Maas stroomde, om bij stafmuziek en feestgedruis de Baleybrug in bezit te nemen. Martins vader Arnold en Martin zelf hadden samen meer dan 40 jaar veerdiensten van Well naar Wanssum achter de rug. Op de foto ziet u de veerpont met de vlag halfstok die op die dag bezig is aan een van de laatste oversteken over de Maas.

Voor Martin werd een schilderachtig stuk van zijn leven afgesloten. In 1918 was hij geboren vlak bij het veer. Als kleine jongen had hij zijn vader reeds een handje geholpen bij het overvaren. Hij herinnerde zich nog levendig de gierpont uit vroegere tijden, voor de Maaskanalisisatie. Een echte gierpont. Vastgehouden door een kabel van 240 meter, waarvan het andere uiteinde stroomopwaarts midden in de Maas was vastgemaakt, pendelde de gierpont, gedreven door de stroming van de rivier, in een lichte boog van de ene oever naar de andere. De kabel werd hooggehouden door drie bootjes. De stroomkracht en de richting van de gierpont kon de veerman zelf regelen door het verstellen van drie schijven, die als vinnen aan de zijkant van het veer waren aangebracht. Toen bij de Maaskanalisisatie de stuw van Afferden gereed was gekomen, werd de



Maas daar 3.30 meter opgestuwd, zodat de stroming niet krachtig genoeg meer was. De gierpont moest in 1930 voorzien worden van een motor. Het veer zelf werd nu bevestigd aan een kabel van de Wellse kant naar de Wanssumse oever. Het is in de vaart gebleven tot de herfst van 1944, toen Noord-Limburg slagveld was geworden.

Bij hoog water sleepten de Duitsers het weg naar Broekhuizen, waar het nog een korte tijd voor hen heeft dienst gedaan. Het brandde echter uit en werd in Arcen op de oever gesleept, bij de boerderij 'De Kalkschop'.

GvR.

## 'Welfare' van het Rode Kruis al veel langer in Velden



In de vorige Nieuwsbrief was een artikel opgenomen over de afdeling 'Welfare' Velden van het Rode Kruis. Zo'n 15 tot 20 dames zijn elke donderdagmiddag druk bezig in de Brede Maatschappelijke

Voorziening met brei-en haakwerk voor de kansarme kinderen in Polen en Roemenië. In dat artikel wordt de indruk gewekt dat de afdeling in 2007 is ontstaan. Een en ander is echter onjuist. Daarom deze rectificatie.

De ijverige dames doen dit werk al veel langer. In 1980 is de 'Welfare' in Velden reeds gestart. Een lokaal van het gemeenschapshuis 'De Kiësstolp' - dat inmiddels is gesloopt- is door de dames vele jaren gebruikt om spullen te breien en te haken. Destijds werden de diverse spullen zoals truitjes, sjaals, sokken etc. nog via Emmen verstuurd. Later - en nu nog- wordt dit geregeld via Stichting Blauw uit Heythuysen. Diverse dames maken al langere tijd deel uit van 'Welfare'.

GvR

## Uit de bestuursvergadering van 7 september 2016

Kees van Overveld maakt als aspirant-lid deel uit van deze vergadering.

Het 60-jarig jubileum van de KBO Velden wordt gevierd op zaterdag 1 oktober 2016. In deze vergadering wordt het definitieve programma vastgesteld. Verder wordt nog navraag gedaan of -mogelijk- gelijktijdige activiteiten van de KBO en Animo elkaar niet raken.

Wim en Truus stoppen met de organisatie van het kienen. Er heeft zich 1 nieuwe kandidaat gemeld die na 1 januari 2017 de organisatie wel mee wil oppakken. We zijn nog dringend op zoek naar 1 kandidaat en een reserve.

Subsidie die de KBO Limburg ontvangt voor de opleiding belastinginvullers gaat vervallen. Opleiding door KBO Limburg is in de toekomst niet meer gratis. Voorstel is om voor het belastingformulier invullen € 11,- per echtpaar te gaan vragen. Er is protest. We wachten verdere ontwikkelingen af.

Er hebben zich voor de najaarsreis naar Boppard en de Vulkaan-Eifel op 13 september totaal 72 personen opgegeven. Er kunnen slechts 62 personen mee. Een extra bus inzetten is kostbaar. Nooit leuk voor die mensen die niet meekunnen. Het bestuur gaat met de reiscommissie kijken of het huidige reisreglement mogelijk aangepast dient te worden.

GvR

## Um euver nao te dinke....

Ein vrintelijk woord hoeft neet vuel tied te kosten maar den echo daarvan dae deurt hieël lang.

Eine mins begriep is smeis moeilijk zoë dat weej um dan ok gemakkelijc doon veroerdeile.

Emus beledigen is ut zelfde as eine stein goeie in eine modderpoel, dao wuurste zelf smaerig van.

Geluk dat besteit oet hieël vuel losse stukke zoë dat d'r altied wal ein stukske d'r neet beej is.

As de moor op dich aafkumt aopen dan de deuren van dien hart.

As dich gen ster aan den hemel kins zien, aopen dan ein lempke in dien hoes.

Ut is beej nao neet te geluive hoevuel minse mekaar begriep, nog erger is dat ut eur niks oetmakt.

Gooie gedachte komme altied oet dien hart, ein woord tevuel is altied ein gedachte te weinig.

De mos neet beginne met elkaar te begriep, de mos eindige met elkaar te begriep.

Gaon diene waeg zonder daste dich duis hoaste en probeer de vrede in dich zelf te vinde.

Ze meuge gerust is eine kier euver dich haer loupe maar neet altied haer en truuk.

*Frans Theeuwien*

## Najaarsreis KBO Velden geslaagd



Op dinsdag 13 september 2016 vindt de traditionele najaarsreis plaats. Boppard in Duitsland, gelegen ten zuiden van Koblenz, wordt deze keer onze bestemming. De reis wordt gemaakt met de busonderneming Munckhof. Chauffeur is Maurice van Dijk, die ons tijdens de rit van de nodige informatie voorziet. Via Venlo-Zuid bereiken we de A-61, de autoweg richting Koblenz. Na Mönchengladbach zien we aan onze linkerkant de afgravingen van de bruinkoolgroeven, die nog veel invloed hebben op de grondwaterstand bij ons in Noord-Limburg. Langzaam maar zeker richting de Eifel die overgaat in het Ahrgebirge (Ahrweiler). Ten zuiden hiervan de Hoge Eifel. De beekjes hiervan monden uit in de Moezel. We passeren verder enkele zeer hoge bruggen met een prachtig uitzicht op de dalen hieronder. We zien heel goed dat het landschap glooiend wordt en ondanks een kleine file arriveren we rond 10 uur in Koblenz waar we de provinciale weg volgen richting Boppard.

In Koblenz rijden we nog onder de kabelbaan door en zien we dat deze nog steeds in bedrijf is en elk jaar bekeken wordt of het nog de moeite waard is om ze in bedrijf te houden. (Wat voor Venlo om hier eens goed te informeren?)

In Boppard stappen we op de boot voor een reisje

langs 'de Loreley'. Op de boot worden we voorzien van koffie en vlaai die we na zo'n 3 uur bussen wel hebben verdiend. We genieten op de boot van het mooie weer en van de vele mooie uitzichten. Op naar St.Goar, met zijn dorpjes en vele wijngaarden. In St.Goar vertrekken we met de bus voor een rondrit door de ruige Hunsrück. Tijdens deze rit krijgen we nog een muzikaal concert door Coen en Ger op hun onafscheidelijke mondharmonica.

Dat vinden we met z'n allen erg leuk. Aangekomen in hotel Peifer te Brodenbach staat een voortreffelijke lunch al klaar. Rond 14.30 uur vertrekken we voor een rondreis door het Moezeldal en de Vulkanaan-Eifel met als einddoel Mendig voor een koffiestop. Van hieruit vertrekken we weer richting Velden. Omdat we voorliggen op het schema rijdt Maurice ons nog even langs de bruinkoolgroeven net boven Gladbach waar diepten bereikt worden van wel 300 meter.

Mooi op tijd arriveren we weer in Velden voor het traditioneel diner bij 'Hostellerie De Maasduinen' als afsluiting van deze zeer geslaagde reis ondanks de tropische temperatuur.

*Een deelnemer van de reis*



## Inloopmiddag Limburgs Museum



Op dinsdag 6 september 2016 hebben 15 personen van de KBO Velden het Limburgs Museum bezocht. Dankzij het mooie weer kwamen de meeste leden per fiets naar Venlo. Om precies half drie was iedereen aanwezig. Dhr. van de Loo was onze enthousiaste gids, die ons in een uur tijd zoveel mogelijk wilde meegeven van de bezienswaardigheden in het museum. Als eerste toonde hij ons de laatste aanwinst: 'Geschiedenis blijft vernieuwen, tijden veranderen.' Limburg ontstaat steeds opnieuw en dit gebeurt via 5 lijnen te weten: 'Bestuur, geloof, arbeid, migratie en identiteit'.

De 2e helft van de rondleiding had als thema: 'Wie sjoëën ós Limburg is'. Hier konden we nog eens terugkijken naar kleding, carnaval, schutterijen en gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden. Het uur vloog voorbij maar we hadden nog ruimschoots de tijd om in het museumcafé gezellig samen een kopje koffie of thee te drinken. Daarna kon iedereen nog even op eigen gelegenheid het museum weer inlopen. Om ± half vijf keerde iedereen weer huiswaarts om nog even te genieten van het zonnige fietsweer.

N.L.



## Contactpersonen

Marie-José Peters

Secretaris

077-472 1874

mjvtpeters@ziggo.nl

Ger van Rensch

Coördinator Nieuwsbrief

077-472 1797

ghrenschv@kpnplanet.nl

Cor van der Zanden

Ledenadministratie

077-472 1334

hondorado@online.nl

Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Website: [www.kbovelden.nl](http://www.kbovelden.nl)

[nieuwsbrief@kbovelden.nl](mailto:nieuwsbrief@kbovelden.nl)

Volgende Nieuwsbrief:

25 oktober 2016